



Blikwisseling

Toekomst

De toekomst? Dat zou mooi zijn!



Soms heb je steun nodig om naar de toekomst te kunnen kijken.

De agenda is vol, de volgende reis is gepland, een ronde verjaardag komt eraan en pensioen is al binnen handbereik. Een vol leven, veel dromen, allemaal leuke dingen ...

Maar dan: broeken passen niet meer, 10 kilo afgevallen, er is iets mis. Diagnose:

kanker. Alle plannen storten in, niet meer reizen en genieten van het leven. Wat nu? Is dat het dan? Dat kan toch niet, dat gaat toch alleen – vreselijk genoeg – over anderen!

De familieraad komt bij elkaar en benadrukt dat dit niet het einde hoeft te zijn! De diagnose betekent niet dat je de toekomst verliest. Maar ze vereist wel de wil om te vechten, te vertrouwen, vraagt om de kracht van hoop, op de een of andere manier ook geloof – en bovenal liefde voor de naaste familieleden, wat reden genoeg is om alles aan te kunnen wat de toekomst brengt.

De komende tijd zal hard en bergachtig zijn. Maar ze is niet definitief. Hopelijk zijn er nog genoeg mooie dingen te beleven op aarde – en als het hier ooit echt voorbij is, dan zeker!

De toekomst begint nu

„Onze gebeden zijn verhoord,“ schrijft P, een van onze vrienden uit de gevangenis in Norfolk, Massachusetts. P. is een van de mannen die in de gevangenis in contact kwamen met God en via Ruth Raichle met Bethanië. Het diepe Godsvertrouwen van P. droeg hem door de decennia van zijn gevangenschap heen. Het bijzondere aan P: hij was nog geen 20 jaar toen hij een ernstig misdrijf pleegde. Hij kreeg de maximale straf – levenslang zonder de mogelijkheid om ooit vrij te komen.



Ze zijn volledig toegewijd aan de lekgemeenschap Bethanië in Norfolk Prison (van links naar rechts): Wayne, Moses en Ruth Raichle.

Veel mensen in Massachusetts vechten voor hervormingen in het gevangeniswezen. Nu is het zover. Met terugwerkende kracht kunnen mensen onder de 20 niet langer

Met andere woorden

Op 28 maart 2024 verschijnen de eerste drie afleveringen van de nieuwe podcast „In andere woorden. Twee werelden in dialoog“.



Persoonlijkheden uit cultuur en maatschappij ontmoeten Zusters Dominicanessen.

In deze podcast nodigt Maja Ellenreich, die meestal te horen is op Deutschlandfunk, je uit voor intelligente gesprekken in drie richtingen over de grote thema's van het mens-zijn. Waar gaan de eerste afleveringen over?

Filosoof en schrijver John von Düffel praat met Zuster Judith Moormann van de Zusters Dominicanessen van Bethanië over eenvoudig en bewust leven.

De literatuur- en cultuurwetenschapper Aleida Assmann bespreekt het belang van rituelen met zuster Scholastika Jurt van de Zusters Dominicanessen in Arenberg.

De sociaal geneeskundige Gerhard Trabert en zuster Klarissa Watermann van de Zusters Dominicanessen van Bethanië doen verslag van hun ervaringen in het werken met daklozen en vragen hoeveel mededogen sociale cohesie vereist.



De QR-code brengt je direct naar de huidige aflevering. Luisteren!

We werken aan een toekomst die we zelf niet zullen meemaken



We kunnen niet alles doen.

*Het is een bevrijdend gevoel
wanneer we ons dit realiseren.
Het stelt ons in staat om iets te doen
en het heel goed te doen.*

*Het kan onvolmaakt zijn,
maar het is een begin,
een stap op de weg,
een kans voor Gods genade
om in actie te komen en de rest te
doen.*

*We zullen misschien nooit
het eindresultaat te zien krijgen,
maar dat is het verschil
tussen een aannemer en een arbeider.*

*We zijn arbeiders, geen aannemers.
We zijn dienaren, geen redders.
We zijn profeten en profetessen
van een toekomst die niet van ons
alleen is.*

Oscar Romero

> *Vervolg van pagina 1*

veroordeeld worden tot levenslang zonder kans op vrijlating. Drie leden van de leken-gemeenschap in de gevangenis van Norfolk staan nu voor de heel reële mogelijkheid om vrij te komen!

Ze hebben allemaal tientallen jaren in de gevangenis gezeten. Wat nu begint is waarschijnlijk de spannendste reis van hun leven – de weg naar de toekomst!

Ja, het is onzeker wat hen te wachten staat, ze kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Toen ze 20 of 30 jaar geleden in de gevangenis terechtwamen, zag de wereld er heel anders uit. Ze zullen opnieuw moeten leren hoe ze zich in de maatschappij moeten bewegen. Gelukkig hebben sommigen nog familie! En God zij gedankt voor Bethanyhouse, de gemeenschap buiten de gevangensmuren. Bethanyhouse zal hen helpen om ervoor te zorgen dat de toekomst, de pasverworven en langverwachte vrijheid, niet verandert in een nachtmerrie. Het recidivecijfer bewijst dat Bethanyhouse gelijk heeft: bijna niemand uit de bredere Bethanië-gemeenschap valt terug in de criminaliteit.

Het zal een bijzonder feest zijn als we onze broeders bij ons volgende bezoek eindelijk mogen zien en omhelzen! Zr. Sara, Haelen



De geloofsgemeenschap geeft de mannen steun – zowel in de gevangenis als na hun vrijlating.

Op de „Katholikentag“

„Aan de mens van de vrede behoort de toekomst“ is het thema van de Katholikentag in Erfurt (29.5.-2.6.24). Erfurt is een belangrijke stad voor ons Dominicanessen: Meister Eckhart woonde er en veel van zijn teksten zijn er geschreven. Daarom staan we dit jaar als hele dominicaanse familie met een kraam op de Katholikentag en organiseren we een „mystieke nacht“ in de oude Predigerkirche met sleutelwoorden uit de spiritualiteit van Meister Eckhart. Een van die woorden is „afzondering“.

Iemand vroeg aan mij: „Sommige mensen trekken zich volledig terug en willen de hele tijd graag alleen zijn. Daar zou hun vrede in bestaan en ook in het feit dat ze zich in de Kerk bevinden – of dat wel het beste was?“. Daarop antwoordde ik: „Nee!“ En let goed op, waarom. „Wie er goed aan toe is, voorwaar, voor hem is elke plek en elke mens in orde.“ (Meister Eckhart, Verhandelingen en Instructie)

Om dit concreet te kunnen ervaren, richten we op de Katholikentag een mobiele kleedkamer in en nodigen we mensen uit om zich daar terug te trekken. Ze zullen zich bewust zijn van alles wat er om hen heen gebeurt en toch kunnen ze alleen zijn. Ik vraag me af of de een of de ander het klaar krijgt om **tot zichzelf** te komen.

Kun je in deze turbulente tijden in jezelf een plek van vrede vinden van waaruit je de toekomst vorm kunt geven – en niet alleen voor jou zelf? Zr. Judith, Elville



Afgezonderd zelfs in de drukte van alledag – (hoe) gaat dat?

Geloven in toekomst

In ons logo staat sinds enkele jaren de slogan „Geloven in toekomst“. In Bethanië geloven we dat dingen altijd doorgaan. Als iemand schuldig is geworden – kan hij opnieuw beginnen. Als een kind een slechte start in het leven heeft gehad, proberen we in onze kinderdorpen voor hen toch de weg te banen

naar een goede toekomst. En als het leven in deze wereld op een gegeven moment eindigt – dan zijn we er zelfs zeker van dat we daarna nog een toekomst hebben. Wij zusters dominicanessen van Bethanië geloven in toekomst – altijd en voor iedereen!

Een nieuwe gemeenschap wijst naar de toekomst

Eindelijk is het zover: een jaar geleden besloot het Algemeen Kapittel een nieuw vormingsklooster te stichten. Tot nu toe was het noviciaat altijd in een van onze kinderdorpen. Natuurlijk blijven we op verschillende manieren nauw verbonden met de kinderdorpen, maar het dagelijks leven van de jongere zusters speelt zich steeds meer daarbuiten af. Nu beginnen we iets nieuws in een stedelijke omgeving.



Tijdens de rondleiding door het huis.

In eerste instantie heeft een groep zusters samen nagedacht over waar we naar toe zouden gaan, qua ruimte en inhoud. Hoe zien wij de toekomst van de zusters Dominicanessen van Bethanië? Waar willen we voor opleiden? Er waren gesprekken met verschillende bisdommen en interessante projecten. Maar twee keer mislukte een veelbelovend idee door gebrek aan onroerend goed. Nu is er eindelijk een huis gevonden, in Bonn.

Er is nu ook besloten dat vier zusters uit de groep meegaan: Zuster Hannah, die eerder in Riga woonde en novicemeesteres wordt, zuster Ruth uit Schwalmtal-Waldniel en de zusters Agnes en Martha uit Bergisch Gladbach-Refrath. Zr. Martha zal als groepsmoeder bij haar kinderen in Refrath blijven wonen en op haar vrije dagen in Bonn zijn.

Zo'n start is altijd erg spannend. We begeleiden onze zusters in gebed en wensen hen veel kracht en vertrouwen toe voor de toekomst.

Nieuwe Provincie van de Dominicanen

Traditionele organisaties klaarmaken voor de toekomst is geen gemakkelijke taak. De dominicanen in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zijn deze uitdaging aangegaan. Tot nu toe behoorden ze tot de provincies Teutonia met het vicariaat Hongarije en de Zuid-Duits-Oostenrijkse provincie. Op 28 januari 2024 werden hun krachten gebundeld en een nieuwe provincie gesticht, de „Provincie Sint Albertus van de dominicanen in Duitsland en Oostenrijk“.



De nieuwe Provinciaal (links) en naast hem de Meester van de Orde in de crypte van St Andreas, bij het graf van St Albert.

Sint Albertus (Albertus Magnus) ligt begraven in de Andreaskerk in Keulen. Te zijner ere werd daar op 27 januari een feestelijke dienst gehouden.

De Meester van de Orde, Gerard Timoner, kwam uit Rome om te feliciteren. Hij wenste de broeders toe: „Waagt u verder in het diepe water, zodat u overeenkomstig uw roeping goede vissers wordt in plaats van verzorgers van een aquarium.“

Onder de vele gasten waren natuurlijk ook enkele zusters van Bethanië. Zij waren afgereisd uit Bergisch Gladbach, Meckenheim, Eltville, Schwalmtal en

Haelen. Na de feestelijke mis feliciteerden zij de nieuwe provinciaal, pater Peter Kreutzwald. De 58-jarige Keulenaar heeft nu de leiding over alle zaken met betrekking tot de Orde voor ongeveer 140 broeders van begin 20 tot midden 90 jaar.

Op weg naar vervulling

Veel religieuze gemeenschappen worden tegenwoordig geconfronteerd met het feit dat ze er niet lang meer zullen zijn.

In Nederland begon dit proces eerder dan in Duitsland. We spreken al een hele tijd niet meer van „stervende gemeenschappen“, maar van „gemeenschappen die hun voltooiing naderen“.

Dit is meer dan alleen een taalkundig verschil!

Wanneer wij als religieuze gemeenschappen ons bestaan afronden, voltooiën, is dat een bewuste daad van in waardigheid trouw blijven aan ons charisma tot aan de laatste dag, en dan de aanwezigheid binnengaan van het Koninkrijk van God waarvoor we ons hele leven hebben gewerkt.



Dit is een andere toekomst dan we ons misschien ooit hebben voorgesteld. Maar het is het land dat de Heer voor ons heeft voorbereid. We zijn op weg naar vervulling!

Zr. Sara, Haelen

Rosaria en André Rieu

Onze Italiaanse zuster Maria Rosaria haakt al haar hele leven. Vroeger maakte ze echte kunstwerken; maar dat zit er tegenwoordig niet meer in. Wat nog wel gaat, zijn pannenlappen in de vorm van melk-kannetjes. Altijd als zr. Marjolein naar een bijeenkomst ging, gaf ze haar een paar pannenlappen met de opmerking: „Geef die aan iemand waar je je het prettigst bij voelt.“ Zo zijn er zelfs enkele paren in het Vaticaan terechtgekomen.

Rosaria – die elke morgen om 6:30 door zr. Marjolein wordt opgehaald en dan bij haar is tot ca. 16:00 uur, omdat er in het grote huis niemand is met wie ze Italiaans kan praten – ging de laatste dagen erg achteruit.

Daarom wilde zr. Marjolein iets verzinnen om haar meer actief te krijgen. Een vast programmapunt van zr. Rosaria en zr. Marjolein vormt het uur van 14:30 tot 15:30. Dan heeft zr. Rosaria het rozenhoedje gebeden en iets fris gedronken. En dan gaan de DVD's van André Rieu in de speler. Er zijn er wel 25, de stapel wordt van boven naar onder en weer terug afgespeeld. Sommige ervan zijn zelfs versleten!



En zo ontstond het idee om ook André Rieu met een paar pannenlappen te verheugen. Zr. Marjolein polste eerst of die wel aan zouden komen, wetende, dat Rieu duizenden brieven fan-post per dag ontvangt. Een medewerkster antwoordde positief. Toen werd een paar ingepakt, samen met een foto van zr. Rosaria en een korte tekst over haar.

Enkele dagen later ontving zr. Marjolein een buitengewoon vriendelijk antwoord van mevrouw Marjorie Rieu, waarin ze beloofde hun laatste DVD te sturen. En er zat een kort filmpje bij, waarin André Rieu heel persoonlijk, gedeeltelijk in het Italiaans, dankte. Geweldig!!

Het lijkt een goede therapie te zijn geweest: zr. Rosaria is weer begonnen met haken. Muziek: misschien een idee voor de toekomst?

Zr. Marjolein, Haelen



Een afscheid

Al vroeg in '23 hadden zr. Goretti en ik aan de geestelijke verzorging en de vrijwilligers in de gevangenis laten weten dat we in het najaar van '23 wilden stoppen als vrijwilligsters. Op onze laatste dag gingen we er zoals altijd heen voor de kerkdiensten. Aan het begin van de viering zei de pastor: „Vandaag is het een bijzondere dag. De viering is een beetje aangepast omdat Goretti en Delia hier voor het laatst zijn.“ Er was iemand aanwezig, die wij niet kenden en dat bleek de directeur van de gevangenis te zijn. We hadden er nog nooit een directeur ontmoet, dus dat was een leuke verrassing! Ze sprak ons aan het begin van de viering toe en je kon merken dat ze veel voorwerk had gedaan: ze wist heel veel over ons!



Zr. Goretti (links) en Zr. Delia (rechts).

Na 15 jaar trouwe dienst zijn we rijkelijk beloond. We zijn echt in de bloemetjes gezet! Wat blijft zijn de fijne herinneringen aan heel veel mooie en lieve mensen die we hebben ontmoet; mooi en lief ondanks dat ze in de gevangenis waren omdat ze iets ergs hadden gedaan.

Zr. Delia, Delft

ABN-AMRO-Bank
IBAN: NL93 ABNA 0478 8859 46
BIC: ABNANL 2A
t.n.v. Dominicanessen van Bethanië

De Dominicanessen van Bethanie zijn een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Impressum

Uitgever: Dominicanessen van Bethanië
Zr. Katharina Hemmers OP
Postbus 4050 · NL – 6080 AB Haelen
telefoon: 0031/(0)6-51536286 (Zr. Sara, sekretariaat)
www.dominicanessenvanbethanie.nl
redactie: Zr. Barbara Offermann OP · sr.barbara@bethanien-op.org
lay-out: Ulrike Jasser, Heinsberg

Recht van bezwaar: wilt u geen post meer van de dominicanessen van Bethanië ontvangen? Bel ons dan op +49 - (0)2204/2002-100 of schrijf naar sr.barbara@bethanien-op.org. Omdat volgens § 23 lid 1 & 2 van de kerkelijke wet voor de bescherming van de persoonsgegevens van religieuze gemeenschappen van pauselijk recht (KOR-OG) kunt u op elk gewenst moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens protesteren.



Dominicanessen
van Bethanië

Geloven in toekomst.